

In dit nummer o.a.:

- Kom naar de Vastenactie-maaltijd op 8 maart
- Wie heeft er nog oude bloempotjes over? Wij zijn er blij mee!
- Deurcollecte Lourdeswerk Heemskerk groot succes!
- KiCa-Club doet weer mee met Vastenactie 2018
- JOPH blikt terug op succesvolle eerste regiobijeenkomst



Jaargang 43
Nummer 7
Maart 2018

Dit is een uitgave van R.K. Parochie H. Laurentius/H. Maria Heemskerk

Stille Kracht

“RKVV DEM STEUNT ETHIOPIË”

Op 16 november 2017 vertrok een groep van 13 deelnemers onder leiding van Pastoor Kaleab en ondergetekende naar Ethiopië. Volbepakt vertrokken we met twee busjes inclusief aanhangwagens richting Schiphol voor een nachtvlucht naar Addis Abeba. Voor een aantal deelnemers was het de zevende keer dat ze een bezoek brachten aan dit Afrikaanse land. Misschien ligt het aan het magische getal zeven (God schiep de wereld in zes dagen om de zevende dag uit te rusten), maar het werd voor ons allemaal een onvergetelijke reis.

Historie

In 2009 richtte een aantal voetballers van veteranenteam RKVV DEM uit Beverwijk de Stichting “RKVV DEM steunt Ethiopië” op. Eén van de initiatiefnemers was Pastoor Kaleab Masresha, die samen met Deken Ton Cassee ‘in solidum’ de pastorale leiding in onze regio heeft. De Stichting levert een bijdrage aan een kansrijke ontwikkeling van arme kinderen en gehandicapten in Ethiopië door het stimuleren van opleiding en verbetering van de gezondheidszorg. Hoewel we allemaal de voetbalschoenen ‘aan de wilgen’ hebben gehangen, is door onze Ethiopische belevenissen de teamspirit onverkort overeind gebleven.

Nieuwe sportvelden

In de wijk Zenebawerq in Addis Abeba staat de school Biruh Tesfa. Dit betekent

in het Amhaars ‘hoopvolle toekomst’. Het is een van de armste wijken van de hoofdstad. In dit gebied wonen van oorsprong veel mensen met lepra, mensen die door trieste omstandigheden vaak aangewezen zijn tot bedelen en geen sociale voorzieningen hebben. Op deze school is eerder via de zus van Kaleab (Rahel) een lunchgelegenheid voor 40 kinderen gerealiiseerd. Deze kinderen vielen door de honger soms flauw in de klas. Na een uitgebreid gesprek met de sportleraar is in 2016 het initiatief genomen om voor deze school sportvelden te laten aanleggen. In samenwerking met een lokale architect en het schoolbestuur zijn in 2017 drie sportvelden aangelegd: voor basketbal, volleybal en voetbal. In november 2017 hebben wij deze sportvelden officieel in gebruik genomen: een enerverende gebeurte-

nis waar onze groep ook zelf ‘aan de bak’ moest. Volleyballen en basketballen op ruim 2 kilometer hoogte is voor Nederlanders nog niet zo eenvoudig, maar wel heel erg leuk: de taal van de sport spreekt iedereen! Met dank aan enkele sportverenigingen uit onze regio mocht een flink aantal sporttenues aan de schooldirectie worden overhandigd. Toch wel bijzonder (en mooi!) dat tienduizend kilometer zuidwaarts leerlingen van deze school nu in gebruikte voetbalshirts van RKVV DEM, Jong Hercules en FC Uitgeest voetballen!

Voor 2018 staan twee nieuwe projecten voor deze school gepland: de aanleg van sanitaire voorzieningen en goede keukenfaciliteiten voor de vrijwilligers die ervoor zorgen dat ook de armste kinderen op deze school voldoende te eten krijgen. Dit keukenproject wordt door de MOV-groep Castricum gefinancierd. Deze projecten realiseren we in samenwerking met de stichting FIDA (Friendship for Integrated Development Association) waarmee we al jarenlang intensief samenwerken.

Kindergarten Kolloboo

In Menagesha, een plattelandsdorpje op circa 20 km afstand van Addis Abeba, staat Kindergarten Kolloboo, een kleuterschool met een dak van golfplaten. Sinds 2012 steunen wij deze school met een jaarlijkse bijdrage voor de kosten van voeding, medische zorg, leerkrachten en leermiddelen. Tijdens ons bezoek in november 2017 hebben we, met dank aan een behulpzame Nederlandse groenteboer, een aantal juten zakken overhandigd. Natuurlijk werd met de kinderen het Hollandse zaklopen geëfend. Het leverde een aantal spectaculaire valpartijen op, maar de kinderen malen niet om een schrammetje of een bultje. Het werd een zeer geslaagde middag.

Onze Katinka-projecten
In Ethiopië zijn er nauwe-

BLOEMPOTJES ALTAARBLOEMETJE

Elke week brengen de vrijwilligers van ons Wijkcontact een altaarbloemetje naar een zieke of naar iemand die wel wat steun en aandacht kan gebruiken. Deze altaarbloemetjes worden gemaakt door de lieve mensen van de Bloemen-groep van de Mariakerk. Elke week zijn er dus twee potjes nodig met een diameter van 10 à 15 cm en niet al te hoog.

Wie kan ons helpen aan deze potjes? Kijkt u eens goed in uw kasten of schuur!! U kunt ze brengen naar het Parochiecentrum naast de Laurentiuskerk op ma. t/m vr. van 09.30 -12.30 (do. gesloten) en wij zorgen dan dat ze naar de Mariakerk komen. Alvast heel hartelijk bedankt!



Marieke Berends

lijks voorzieningen voor de gehandicapte medemens. Mede om die reden hebben wij de afgelopen jaren veel tijd, energie en geld gestopt in onze Katinka-projecten in Welkite en Addis Abeba. Daarbij richten we ons primair op meisjes en jonge vrouwen met als doel hen bijeen te brengen en te laten zien dat ze er niet alleen voor staan. Onder leiding van maatschappelijk werkers krijgen ze de kans zich verder te ontplooiën. Mooi om te zien dat na verloop van tijd dit ook echt lukt. Of zoals een gehandicapt meisje, dat met onze steun aan de universiteit studeert, in vloeiend Engels tegen ons zei: ‘I have one disability, but 99 abilities!’ Denken in mogelijkheden, waar noodzakelijk met hulpmiddelen als een rolstoel, krukken of taststokken. Prachtwerk om dit met elkaar te mogen doen!

Nonnen in Addis Abeba

Via zuster Mesereth, een katholieke zuster die we al eerder tijdens de realisatie van onze projecten in Tullo (een dorpje, 300 km ten zuiden van Addis Abeba) hadden ontmoet, hebben we in november 2017 contact gelegd met een aantal van haar collega-zusters uit haar congregatie in Addis Abeba. We bezochten hun kleine kliniek waar vele arme mensen uit de omgeving met poliklinische hulp worden opgevangen. Vaak is er in dit

soort klinieken een gebrek aan goede hulpmiddelen en steriele verbandmaterialen. Gelukkig hadden we goed bruikbaar materiaal bij ons en konden we de nonnen namens de Stichting ook een geldbedrag overhandigen. Deze zusters doen hun uiterste best om alle hulpaanvragen te behandelen, maar ook zij staan soms ‘met hun handen in het haar’. Onze Stichting gaat proberen de komende jaren deze nonnen met hun kliniek wat extra ondersteuning te bieden. Die lieve schatten verdienen het!

Dank u wel!

Zomaar een greep uit de projecten die we in Ethiopië hebben lopen. Ook tijdens onze zevende reis mochten we ervaren hoe dankbaar de mensen zijn voor de steun en de aandacht die ze vanuit onze Stichting krijgen. Geweldig om vervolgens na terugkomst in de kerstperiode te mogen vernemen: een deel van de kerstcollecte is voor jullie projecten in Ethiopië bestemd! We weten al precies waar de bijdrage van € 1.500 van de Heemskerkse parochianen naar toe gaat. De nonnen in Ethiopië kunnen deze financiële ondersteuning in hun kliniek meer dan uitstekend gebruiken. Wij (en zeker ook de nonnen) zijn u dan ook bijzonder erkentelijk voor uw steun!

Bert Jan Rozestraten



Dankzij een paar sportverenigingen uit onze regio konden wij een flink aantal sporttenues aan de schooldirectie overhandigen!

Gave Varia

Even twee weken ertussenuit

Eind januari ben ik er ruim twee weken tussenuit geweest. Ik was met mijn ouders, oom en tante in Jordanië en Israël. Negen jaar geleden zijn we met hetzelfde groepje op reis geweest, toen begonnen we in Damascus. Maar door de oorlog in Syrië zijn we de reis in Amman, de hoofdstad van Jordanië begonnen. Mijn rol tijdens de reis was om het geld te beheeren en om te zorgen dat we steeds van de ene plaats naar de andere kwamen.

Echt heel indrukwekkend

Onze eerste standplaats was Amman, niet echt een mooie stad. Damascus waar we eerder waren geweest was veel mooier. Vanuit Amman hebben we onder andere Gerash bezocht. Daar zijn opgravingen van een heel oude stad met restanten van Griekse tempels, byzantijnse kerken, etcetera. Ik vond het leuk dat je echt overal kon staan waar je wilde. Na Amman was ons tweede hotel in Petra. Ook daar zijn restanten van een oude stad, uitgehakt uit de rotsen. Echt heel indrukwekkend.

Na Petra gingen we verder naar het zuiden waarbij we onderweg in dichte mist en sneeuw terecht kwamen! Bij Akaba gingen we de grens over naar Eilat, de zuidelijkste stad van Israël. Het was daar lekker warm en daar waren we eigenlijk wel een beetje aan toe!

Vanuit Eilat hebben we onder andere een Kibutz bezocht om daar de aardappelvelden te bekijken. Mijn vader exporteert namelijk regelmatig poot-aardappelen naar Israël. Na Eilat verbleven we in een Kibutz vlak bij de Dode Zee. Daar hebben we gezwoomen in de Dode Zee en hebben we de opgravingen bij Qumran bekeken. Daar zijn in de vorige eeuw de dode-zeerollen gevonden met onder andere fragmenten uit de tijd van Jezus van bijna alle boeken uit het oude testament.

Bedevaart

Daarna zijn we verder

gereisd naar het Meer van Galilea: Toen veranderde onze vakantie langzaam in een bedevaart! Het is heel bijzonder om bij het Meer van Galilea te zijn. Je kunt je gemakkelijk voorstellen hoe Jezus daar rondliep met zijn leerlingen en het koninkrijk van God verkondigde. We hebben daar ook seminarist Mikel uit Kroatië bezocht die nu een jaar in het Heilig Land is en met wie ik samen heb gestudeerd.

De laatste dagen waren we in Jeruzalem, waar we onder andere de Heilig Grafkerk hebben bezocht. Deze kerk is door Keizer Constantijn gebouwd boven de plaats waar Jezus is gekruisigd, begraven en verzezen. Ook hebben we vanuit Jeruzalem de geboortekerk in Bethlehem bezocht.

Veel indruk maakten ook op mij het holocaustmuseum Yad Vashem en het Israël museum. In het Israël museum worden de dode-zeerollen tentoongesteld en ik heb daar ook het alleroudste bijbelse fragment dat is teruggevonden gezien, een zilveren plaatje uit de 6e eeuw voor Christus met de tekst: "Moge de Heer u zegenen en u behoeden! Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn! Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!"

Met nieuwe inspiratie

Vanuit Jeruzalem zijn we weer op terugreis gegaan. We hebben een prachtige vakantie gehad, mooie dingen meegemaakt en gezien en het was ook heel leuk om met mijn ouders op reis te zijn. Met nieuwe inspiratie uit het Heilig Land vervolg ik mijn "gewone leven" weer en ga ik samen met u op weg naar Pasen.

Ik wens u mede namens onze Deken Ton Cassee een mooie voorbereiding toe op het Paasfeest.



Teun Warnaar
Kapelaan

EERSTE H. COMMUNIE EN GEZINSVIERINGEN

Donderdag 8 maart is er weer een kindermiddag met als thema het Laatste Avondmaal. De laatste keer dat Jezus met zijn vrienden aan tafel gaat voordat hij gevangen wordt genomen. Elke keer als we in de Eucharistie de tafel gereed maken en samen aan tafel gaan, denken we weer aan dit Laatste Avondmaal. De priester gebruikt dan de woorden die Jezus zei, "Dit is mijn lichaam en bloed, doe dit om aan Mij te blijven denken".

Donderdagavond 22 maart, om 18.30 uur in het Parochiecentrum van de Laurentiuskerk, gaan we samen met ouders de Palmpasenstokken versieren met uitleg waarom we dat doen en ook uitleg over de Goede Week. Dat is



de week die begint met Palmzondag en eindigt met Goede Vrijdag. Met de versierde Palmpasen stokken mogen de kinderen zondag 25 maart om 11.00 uur naar de gezinsviering komen om mee te lopen in de feestelijke processie. Iedereen krijgt dan een palmtakje dat aan het begin van de viering wordt gezegend.

Donderdag 29 maart is het Witte donderdag. Om 19.00 uur is de eucharistieviering

STILLE ONGANG AMSTERDAM

De Stille Omgang naar Amsterdam is dit jaar in de nacht van za. 17 op zo. 18 maart. Men begint om 20.45 uur met een kort Sacramentslof in de Apostelkerk Beverwijk en vertrekt vandaar met de bus om 21.15 uur. Terugkomst is ± 1.30 uur. Kaarten kosten € 12 p/p en zijn te koop bij het Parochiesecretariaat.

JOPH-NIEUWS

De eerste regio-avond voor de vormelingen was erg leuk. We ontmoetten elkaar in De Klop naast de katholieke kerk van Uitgeest. Na een welkomstwoord heeft Kapelaan Teun de vormelingen uitgelegd waar de Eucharistieviering vandaan komt en wat de belangrijkste momenten zijn. Daarna nam hij zijn gitaar en ging hij een lied voorzingen en wij moesten het nazingen. Het was een kort lied waarin Kerstmis, de Goede Week en Pasen bezongen werden. In de mooie, kleine dagkapel van de kerk hebben we de Eucharistie met elkaar gevierd. In deze viering legde de Kapelaan steeds uit wat en waarom er iets gedaan werd. Een van de vormelingen was misdienaar en een ander las de Eerste Lezing. Daarna terug naar De Klop om de maaltijd voor te bereiden. In groepjes werden soepgroenten gesneden, worstjes opgewarmd, ingrediënten gesne-

den voor een broodje gezond en een lekkere fruitsalade klaargemaakt. Wie klaar was ging gebedjes maken en tafeldekken. Daarna konden we aan tafel. Tijdens de maaltijd werd er gezellig gebabbeld en gegeten. Tot slot kregen de kinderen nog uitleg over en een uitnodiging voor de viering op Aswoensdag en met een veertig-dagen-kalender gingen zij weer naar huis.

Dit gebedje is gemaakt door een van de vormelingen:
*God, wij danken u voor het eten dat wij van u hebben gekregen.
Wij bidden voor de mensen die geen eten hebben of die honger lijden.
Wij bidden ook voor de mensen die in oorlog, armoede of verdriet leven.
Zegen ons en alles wat wij van u hebben gekregen.
Amen.*

Elly Dantuma

WAT WEET U VAN DE BIJBEL?

Wilt u meer over de Bijbel weten? Sluit u dan aan! We behandelen de Handelingen van de Apostelen. Er zijn twee groepen: overdag en 's avonds. De groep overdag komt dinsdag bij elkaar vanaf 13 maart van 14.00 tot 15.30 uur, locatie: Maerelaan 154. De groep 's avonds komt vanaf 12 maart samen van 19.15 tot 21.00 uur in het Parochiecentrum naast de Laurentiuskerk. Graag tot ziens!

Pastor J.C. van der Linden (tel. 205232)



in de Mariakerk. Na afloop wordt het altaar leeg gemaakt en de godslamp gedoofd, omdat de hosties niet langer in het tabernakel aanwezig zijn. Op Witte Donderdag werd Jezus gevangen genomen en ter dood veroordeeld.

Goede Vrijdag 30 maart begint de kindermiddag om 15.00 uur in de Esplanadezaal. Aansluitend, om 16.00 uur, gaan we dan naar de Kruisweg in de Mariakerk. Alle parochianen zijn daarbij ook welkom. Na afloop kunnen we de meegebrachte bloem bij het kruisbeeld neerleggen. Dat heet de kruisverering.

Namens de stuurgroepen,
Mariëtte Sinkeldam
(tel. 06-42366655)

KICA NIEUWS

Bij de KiCa-Club is aan de Vastentijd volop aandacht gegeven. Na een geslaagd Carnavalsfeest (foto's en filmpjes van die avond zijn op de Facebookpagina te zien) hebben we voor de kinderen een speciale Vastentijd-avond gepland. Samen eten met een eenvoudige maaltijd en even stil staan bij de betekenis van de Vastentijd. Wat is vasten? Waarom en hoe vasten katholieken?

We begonnen de avond met een filmpje over Aswoensdag en de Vastentijd en na het eten zijn we samen op zoek gegaan naar antwoorden op bovenstaande vragen. We hebben ook het filmpje voor kinderen van de Vastenactie 2018 gekeken. Want zoals we zagen, is een aspect van ons "vasten" zorg te dragen voor een ander die het minder goed heeft.



Zo gaat de KiCa-Club weer meedoen met de Vastenactie van 2018. Dit jaar gaan we samen sparen voor de projecten in Zambia. Let op deze enthousiaste spaarders: ze komen ieder jaar weer met prachtige bijdragen voor de Vastenactie! In de Helm van mei zullen we het gespaarde bedrag bekend maken.

Tijdens de KiCa-avond van 15 maart zullen we met de kinderen alvast vooruitkijken naar de Goede Week. We wensen iedereen een bezielende Vastentijd.

Pilar Casanova (tel. 245786)



OLIEWIJDING ST. BAVO 28 MAART

Een bijzondere viering (de Christmamis) is jaarlijks de Eucharistieviering op woensdagavond om 19.30 uur in de Goede Week in de Kathedraal St. Bavo in Haarlem; dit jaar op woensdag 28 maart. Dan wijdt Bisschop Punt de H. Oliën. Alle parochies zijn hierbij van harte welkom en vooral de vormelingen van de Parochies.

Olie gebruiken wij in onze kerk in verschillende situaties, maar steeds met de bede om de kracht van Gods Geest. De Bisschop wijdt olie die wij gebruiken tijdens de viering van de doop; olie, die wij gebruiken als op zaterdag 30 juni in de Pancratiuskerk te Castricum het H. Vormsel in regioverband wordt toege-

diend. Olie wordt ook gebruikt als ernstig zieken de ziekenzalving wordt toegediend. In de viering van de Oliewijding wordt de Bisschop geassisteerd door de Hulpbisschop, de vicarissen en de leden van het Kathedraal Kapittel.

Ton Cassee, Deken



OECUMENISCH BIJBELLEZEN IN VEERTIGDAGENTIJD

In maart zullen we in drie bijeenkomsten op woensdagochtend het gehele Marcus-evangelie lezen en beluisteren. En wel als goede burenmensen van de Laurentius-Mariaparochie en de Protestantse Gemeente Heemskerk samen. Op 7, 14 en 21 maart is iedereen welkom

in de Esplanadezaal van de Mariakerk aan de Spoellaan, steeds van 10.00 tot 11.15 uur. Een mooie gelegenheid om het Evangelie eens helemaal te lezen én om erover in gesprek te gaan met anderen. De ochtenden worden begeleid door Kapelaan Teun Warnaar en Predikant Marco Visser. Aanmelden kan via e-mail: warnaar@dds.nl of marcovisser64@kpnmail.nl.



Missie Ontwikkeling Vrede

Vastenactie 2018

De Vastenactie heeft dit jaar als thema: Gaan, waar niemand gaat in Zambia. De zusters van ons project zijn de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Zij gaan onbekende wegen om er onvoorwaardelijk voor anderen te zijn en te bouwen aan een betere wereld. Bij deze zusters is Beatrice Chikwanda (42) vrijwilligster geworden bij het hiv/aids preventieproject in Mbala. Zij woont met haar man en zes kinderen in een sloppenwijk van Mbala in Noord-Zambia en is één van de vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor het Households in Distress (HID)-programma.

Dit programma vormt de basis van het Vastenactie-campagneproject 2018. Beatrice vindt het belangrijk om een rolmodel te zijn in deze campagne tegen hiv/aids. Tijdens haar laatste zwangerschap bleek zij, evenals haar man, seropositief te zijn. Ze kon het niet geloven en was in eerste instantie in grote ontkenning. In de eerste jaren van de hiv-epidemie gingen veel mensen dood en Beatrice wilde haar kinderen niet achterlaten. Zij kreeg medicijnen te slikken tot de bevalling om te voorkomen dat de baby geïnfecteerd zou raken. Na de bevalling bleek haar dochter in orde te zijn. Beatrice ontvangt via het programma van de Zusters één keer per maand melk, bonen en maïsmeel voor haar kinderen en ook haar medicijnen.

Wat kunnen wij bijdragen?

Voor € 3,50 krijgt een kind een maaltijd via het weeshuis.
Voor € 60 wordt geleerd een visvijver aan te leggen, te onderhouden én te starten met jonge vis.
Voor € 235 krijgt één persoon een jaar lang training in landbouwtechnieken, inclusief wat materialen om op te starten. U kunt uw bijdrage overmaken naar Vastenactie, IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50, o.v.v. kaski-nummer: 30310 (dit om de bijdragen uit onze Parochie te kunnen optellen).

Wilbert Blom

CATECHESE-AVONDEN



Graag nodigen wij alle parochianen uit voor twee catechese-avonden in maart. Een echte aanrader voor wie meer wil weten over het katholieke geloof. Deze avonden worden begeleid door Kapelaan Teun Warnaar en zijn op de woensdagavonden 7 en 21 maart in de Mariakerk, van 19.30 uur tot 21.00 uur en zijn geschikt voor volwassenen en jongeren (vanaf 16 jaar). Geeft u s.v.p. even door als u van plan bent te komen! Dit kan via email (warnaar@dds.nl) of telefoon 06-13997625. Graag tot ziens op de catechese avonden!

Kapelaan Teun Warnaar



VASTENACTIE-MAALTIJD 8 MAART

Komt allen naar de Vastenactiemaaltijd op donderdag 8 maart om 17.45 uur in de Esplanadezaal van de Mariakerk. Graag wel zelf soepkom, bord en bestek meenemen! Voor de rest wordt gezorgd. Deelname is gratis, maar uiteraard wordt een bijdrage aan de Vastenactie 2018 bijzonder op prijs gesteld! U kunt zich aanmelden bij Wilbert Blom (e-mail: wcbloom@casema.nl) of bij het Parochiesecretariaat. Formulieren liggen hiervoor ook achterin de kerken.



BEDEVAARTEN BEAURAING

Als u dit jaar ook op bedevaart mee naar Beauraing wilt gaan, bent u van harte welkom! We rijden erheen met een luxe touringcar en al onze reizen zijn volledig verzorgd.

Vertrekdata bedevaarten:

- di. 5 t/m vr. 8 juni
- di. 21 t/m vr. 24 augustus

Bel voor meer informatie: Ans Lammers-van Beek, tel.: 241987

Parochienieuws

UIT HET BESTUUR

Aan het begin van de Vastenperiode open ik de februarivergadering van het Locatieteam Heemskerk. Ik lees een gebed voor: 'Leer ons wat het ware vasten is: ons brood te delen met de hongerige, de vluchteling onderdak geven en de verdrukten zijn vrijheid te laten.'

Pastorale samenwerking met Beverwijk

In een gesprek met deken Ton Cassee en pastoor Kaleab heeft de bisschop van Haarlem, mgr. Punt, hen verzocht om, na het vertrek van pastoor Ronald Putman, ook de pastorale zorg van de parochies van Beverwijk op zich te nemen. Deken Ton Cassee is per 22 januari 2018 benoemd tot moderator van de parochie van de H. Laurentius en H. Maria te Heemskerk, de R.K. Parochie de Goede Herder te Castricum, O.L. Vrouwe Geboorte te Uitgeest, de St. Eloy parochie te Beverwijk, de parochie van de Twaalf Apostelen te Beverwijk, de H. Jozef parochie te Velsen-Noord en de geloofsgemeenschap Goede Raad (Sancta Maria) te Beverwijk. Pastoor Kaleab is als pastoor in solidum benoemd van bovengenoemde parochies en zal als eerst-aanspreekbare fungeren voor de St. Eloy parochie te Beverwijk, naast zijn taak in Castricum en de overige taken in het samenwerkingsverband. Nieuwe (wederom ingrijpende) veranderingen dus, die in eerste instantie een pastorale (en derhalve nog geen bestuurlijke) samenwerking betreffen. Van primair belang is dat de dienstdoende pastores en diaken Marcel de Haas nu gaan proberen de pastorale taken over de verschillende parochies zo goed mogelijk te verdelen mede door het samenstellen van een passend rooster. Van harte wensen wij hen veel wijsheid en collegialiteit toe om tot een evenredige verdeling van taken te komen, waarbij naar verwachting alle parochies wel de nodige 'water bij de wijn' zullen moeten doen. In deze tijd van krimp komt er steeds meer werkdruk op de schouders van onze voorgangers te liggen.

We zijn ervan overtuigd dat onze pastores en diaken hun uiterste best zullen doen om zo goed als mogelijk aan uw pastorale vragen en verzoeken tegemoet te komen. Helaas zal het zo zijn dat niet alle wensen (direct en zonder compromissen) kunnen worden ingevuld. Graag uw begrip hiervoor!

Provinciale subsidie voor de Laurentiuskerk

Medio januari ontvingen we van de Provincie Noord-Holland het plezierige bericht dat onze parochie een provinciale subsidie van bijna € 34.000 zal ontvangen voor groot onderhoud aan de Laurentiuskerk. Deze provinciale subsidie is een welkome aanvulling op de reeds bestaande BRIM subsidie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. We gaan met onze bouwtechnisch adviseur, Bouwadvies Groot Holland B.V., aan tafel om de in 2018 uit te voeren onderhoudswerkzaamheden voor te bereiden. Dit betekent onder meer het uitwerken van de werkzaamheden in een bestek dat aan meerdere aannemingsbedrijven zal worden aangeboden voor het uitbrengen van een offerte.

Aandacht voor elkaar!

Van de werkgroep Wijkcontact (22 vrijwilligers) ontvingen we een overzicht van de in 2017 afgelegde bezoeken. Een zeer indrukwekkend aantal van 1.622 bezoeken mocht het afgelopen jaar worden afgelegd. Het aantal ouderen in onze parochie neemt steeds verder toe. Naar wij begrepen zijn er in Westerheem reeds 30 ouderen boven de negentig jaar. Ook voor deze werkgroep is nieuwe aanwas van vrijwilligers onontbeerlijk om dit belangrijke en mooie werk te kunnen blijven doen. Chapeau voor alle trouwe inzet: gemiddeld bijna 74 bezoeken per persoon afgelegd in het afgelopen jaar!

Volgende vergaderingen

De eerstvolgende vergadering van het Locatieteam Heemskerk is op dinsdag 27 maart. Het Bestuur van de Personele Unie komt op donderdag 19 april weer bijeen.

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter



Verzorging van de liturgie

Laurentiuskerk

Datum/tijd	Viering
Za. 3 maart 18.45 uur	Eucharistieviering Deken Cassee Samenzang
Zo. 4 maart 09.30 uur	Eucharistieviering Deken Cassee Laurentiuskoor (heren): Missa O Quam Gloriosum van Vranken
Za. 10 maart	Geen viering
Zo. 11 maart 09.30 uur Zondag Laetare	Eucharistieviering Kapelaan Warnaar Laurentiuskoor: Missa in tempore adventus et Quadragesimae van M. Haydn
Za. 17 maart 18.45 uur	Eucharistieviering Deken Cassee Samenzang
Zo. 18 maart 09.30 uur	Eucharistieviering Kapelaan Warnaar Samenzang met Cantor
Za. 24 maart	Geen viering
Zo. 25 maart 09.30 uur Palmzondag	Eucharistieviering Deken Cassee/Diaken De Haas Laurentiuskoor (heren): Gregoriaans: Missa XVII
Do. 29 maart	Geen viering
Vr. 30 maart 15.00 uur Goede Vrijdag	Kruisweg Deken Cassee
19.00 uur	Geen viering
Za. 31 maart 19.00 uur Paaswake	Eucharistieviering Deken Cassee JKH
Zo. 1 april 10.30 uur Eerste Paasdag	Eucharistieviering Deken Cassee/Diaken De Haas Laurentiuskoor: Missa brevis a tre voci van M. Haydn

Vieringen door de week:

- Iedere maandag om 17.00 uur
Eucharistieviering, Deken Cassee.

LOURDESWERK HEEMSKERK

Wij willen iedereen bedanken voor de opbrengst van de deurcollecte. Het is een prachtig bedrag geworden: € 535,00. Wij zijn er heel blij mee en weten dat er veel mensen zijn die het Lourdeswerk een warm hart toedragen. Nogmaals: heel veel dank.

Ook willen we nog even laten weten dat we naar Lourdes gaan van 9 t/m 14 mei. Mocht u mee willen of weet u iemand die graag mee zou willen? Bel ons dan, ook als u meer informatie wilt.

Bets Portegies (tel: 235573)
Joke Hoogeland (tel: 243970)

Mariakerk

Datum/tijd	Viering
Za. 3 maart	Geen viering
Zo. 4 maart 11.00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Warnaar JKH
Za. 10 maart 18.45 uur Zondag Laetare	Eucharistieviering Deken Cassee Mariakoor
Zo. 11 maart 11.00 uur Zondag Laetare	Eucharistieviering Kapelaan Warnaar Samenzang
Za. 17 maart	Geen viering
Zo. 18 maart 11.00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Warnaar Koor Intermezzo
Za. 24 maart 18.45 uur Palmzondag	Eucharistieviering Deken Cassee/Diaken De Haas Mariakoor
Zo. 25 maart 11.00 uur Palmzondag	Eucharistie-/Gezinsviering Kapelaan Warnaar Jeugdkoor De Heemsklokjes
Do. 29 maart 19.00 uur Witte Donderdag	Eucharistieviering Deken Cassee Mariakoor
Vr. 30 maart 16.00 uur Goede Vrijdag	Kruisshulde voor, door en met kinderen Kapelaan Warnaar Jeugdkoor De Heemsklokjes
19.00 uur Goede Vrijdag	Kruisverering-/Boeteviering Deken Cassee Samenzang
Za. 31 maart 21.00 uur Paaswake	Eucharistieviering Deken Cassee Mariakoor
Zo. 1 april	Geen viering
Ma. 2 april 10.30 uur Tweede Paasdag	Eucharistieviering Deken Cassee Samenzang

Vieringen door de week:

- Iedere donderdag om 9.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden
(m.u.v. donderdag 29 maart).

**NEEM OOK EEN KIJKJE OP
DE VERNIEUWDE WEBSITE
VAN ONZE PAROCHIE:
www.laurentius-maria.nl**

ALLERHEILIGSTE

De uitstelling van het Allerheiligste vindt plaats elke eerste vrijdag van de maand in de Laurentiuskerk van 13.30 tot 15.30 uur.

Parochieberichten

Uit het Rouwboek

- 22 jan. Theresia Kuit-Vos (76)
Boompjesven 3
- 22 jan. Cornelis Stam (82)
Luxemburglaan 3,
Beverwijk
- 25 jan. Maria Duiker-Gooyer
(89)
Maerelaan 9d

- 26 jan. Cornelia Brantjes-
Beentjes (88)
Westerheem, K9
- 28 jan. Bernardina Kobesen-
Eugelink (87)
Westerheem, K104
- 30 jan. Bernardus Stokman
(88)
Schubertstraat 20
- 31 jan. Dieuwertje de Wit-
Schermer (101)
Westerheem 90, K507
- 2 feb. Antoinette van Hooff-
Versteeg (90)
Huis Ter Wijck, K813
- 2 feb. Catharina Duijn-
Duivenvoorde (92)
Westerheem 90, K011
- 9 feb. Gerarda Niesten-
van Egmond (80)
De Visserstraat 4

**Openingstijden Kerkhof
Van 9.00 tot 17.00 uur**

HEEMSKERK FM

Op zondag 11 maart wordt de Eucharistieviering van die ochtend uitgezonden vanuit de Laurentiuskerk m.m.v. het Laurentiuskoor. Aansluitend spreekt Ton Putter over St. Petrus.

De uitzending begint om 18.00 uur en is te beluisteren via de kabel 104.5 en via de ether FM 107.4 en tevens digitaal op Ziggo kanaal 782.

HEEMSKERK FM

SLUITINGS- DATA KOPIJ HELM

**Nr. 9 (april) 12 maart
Nr. 10 (mei) 16 april**

Kopij kunt u bij voorkeur per e-mail sturen aan laurentius-maria@hetnet.nl. De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij. Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst.

Parochiebestuur Heemskerk, Castricum/ Bakkum, Uitgeest

Deken Ton Cassee, voorzitter in solidum met Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Piet van der Horst, secretaris, Castricum
Jeanne Beentjes, lid, Uitgeest
Cees Deijle, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, Castricum
Functie penningmeester: vacant

Secretariaat:

Dorpsstraat 113,
1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

Locatieteam

**Heemskerk
Parochie H.
Laurentius/H. Maria**
Deken Ton Cassee, voorzitter
Kapelaan Teun Warnaar, lid
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter
Rita Dufrenne, lid
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator

Opbrengst collectes

20/21 jan.	€ 590,18
27/28 jan.	€ 582,25
3/4 feb.	€ 607,38
10/11 feb.	€ 623,70

Kerkbijdrage

Op 13 februari jl. is de stand gekomen op € 51.631,43. Voor deze onmisbare steun aan uw Parochiegemeenschap onze oprechte dank!



R.K. Parochie H. Laurentius/ H. Maria

Parochiecentrum/ secretariaat beide kerken:

A. Verherentstraat 2
1961 GD Heemskerk
Tel. 0251 - 232220
E-mail:
Laurentius-Maria@hetnet.nl
www.laurentius-maria.nl

Parochiecoördinator:
Marieke Berends

Het Parochiecentrum is geopend op maandag t/m woensdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur. Donderdag gesloten.

Deken A.M. Cassee
Pastorie "De Gave"
Spoellaan 1
1964 TA Heemskerk
Tel. 0251 - 232788

Kapelaan T. Warnaar
Tel.: 06 - 13997625

Laurentiuskerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL65 INGB 0000 114474

Mariakerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL20 INGB 0000 195503

Bankrekening beide kerken
NL34 RABO 0363 461450